

## ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN 4. BAŞKANI

**PROF. DR. OSMAN HORATA'NIN**

VEDA KONUŞMASI

14 Ağustos 2012 / AKM

Bu veda törenini teşrifleriyle onurlandıran Değerli Başkanlar, Atatürk Kültür Merkezinin ve kardeş kurumların Değerli Mensupları, Değerli Mesai arkadaşlarım,

Bundan altı yıl önce, yine bir Ağustos ayında Hacettepe Üniversitesinden Atatürk Kültür Merkezindeki görevime gelmek üzere ayrılırken ayağım âdeti geri geri gidiyordu. Altı yıl sonra bugün Atatürk Kültür Merkezi'nden asli görevime dönerken, o ankinden çok daha güç duygular içinde, gönlümün ve aklımın önemli bir kısmını burada, sizlerle bırakarak ayrılıyorum.

O zaman bu görevi kabul edip etmeme konusunda büyük tereddütler yaşamıştım. Fakat geride bıraktığım altı yıla baktığımda, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olmayan bir meslek hayatımın ne kadar eksik kalacağını şimdi çok daha iyi anlıyorum. Niçin?

Öğretim üyeliği benim için, bir taraftan öğretirken bir taraftan da sürekli öğrenmenin önünü açan bir meslektir. Atatürk Kültür Merkezindeki görevim ise beni, uzmanlık alanımın dar dünyasından felsefeden sosyolojiye, sanat tarihinden bilim tarihine kadar farklı disiplinlerin dünyasına açılmamı ve bu alanın seçkin temsilcileriyle tanışabilmemi ve onlardan bir şeyler öğrenebilmenin önünü açtı. Her şeyden önce, gönül dünyam birbirinden değerli yeni dostlar kazandı. Bu görev, büyük zorluklar içinde, bilim ve kültür hayatına hizmet etmeye çalışan, Atatürk Kültür Merkezinin cefakâr mensuplarını tanıma, birlikte zorluklara göğüs germe fırsatı verdi.

Bu sebeple en büyük teşekkürüm, kendilerini tanımaktan ve kendileriyle çalışmaktan büyük bir onur duyduğum Atatürk Kültür Merkezinin mutfağındaki görünmez kahramanlar, isimlerini sayamayacağım kadar çok değerli meslektaşlarım ve değerli mesai arkadaşlarıdır. Var olsunlar!

Görevim sırasında kazanç hanesine yazdığım en büyük artılardan biri de, kardeş kurumlarda aynı heyecanla hizmet eden değerli hocalarım ve aynı kuşaktan değerli arkadaşlarımla birlikte çalışma ve dayanışma fırsatı bulmam oldu. Şu an görevini tamamlamış olan ve görevini yürütmekte olan, değerli başkanların hepsine de dostlukları, değerli destekleri için teşekkür ederim. Şüphesiz bundan sonra da işbirliğimiz, yardımlaşmamız devam edecektir.

Geride bıraktığımız altı yılda neler yaptık? Şüphesiz bunun takdiri bilim dünyasına aittir. Ama sadece şunu söylememe müsaade ediniz. Asli görevime, bizlere güvenenleri mahcup etmemenin, bilim ve kültür hayatına hizmeti hakkıyla yerine getirebilmenin inancı ve vicdani rahatlığıyla dönüyorum. Şüphesiz çok daha fazlasını yapabildik. Ama bütün iyi niyetimize ve gayretlerimize karşılık, bazı zorluklar ve imkânsızlıklar çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiledi. Ama hiçbirini bizi hizmet yolundan alıkoyamadı.

Görev sürem boyunca, bunların dışında burada saymayı gereksiz gördüğüm birçok zorluklarla da karşılaştım. Ama hiç bir zaman, doğru bildiklerimden şaşmadım, ilkelerimden, akademik ve mesleki liyakatten taviz vermedim. Geriye bıraktığımda, karşılaştığım bu zorlukların, kendi hayat tecrübem ve

yöneticilik deneyimim açısından da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseye kırgınlığım yok. Fakat bu yoğun mesai içinde istemeyerek de olsa gönlünü kırdığım arkadaşlarımız oldu. Onlardan da beni anlayışla karşılamalarını diliyorum.

Bu görevlerin, diğer arkadaşlarımız gibi benim için de bir fedakârlık olduğunu, en iyi siz değerli mesai arkadaşlarım biliyorsunuz. Merkez Başkanlığımın yanında, bir yıla yakın Atatürk Araştırma Merkezinin sorumluluğunu da taşıdım. Görevimin ikinci yılında, bu görevime ilave olarak uluslararası bir kurumun, Ahmet Yesevi Üniversitesinin en üst makamının ağır sorumluluğunu da yüklenmek zorunda kaldım. Bazen eve, kuruma bile uğrayamadan bir uçaktan diğerine binmek zorunda kaldım, etkinliklerin çakışması sebebiyle bazı toplantılarda arkadaşlarımı yalnız bıraktım.

Bu yoğun tempo, seyahati benim için bir fobi hâline getirmiş olsa da hiç bir zaman ülkeme, kurumuma ve bilim dünyasına hizmet aşkımlı zayıflatmadı. Fakat sadece kendi çalışmalarına, aileme ve çocuklarıma ayıracağım zamanlardan çaldı. Ben müsaadelerinizle bu konudaki anlayışları için değerli eşim ve iki oğluma, sizlerin huzurlarında teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Şüphesiz yapılacak çok şey vardı. Ama hiç ayrılmayacak gibi, son ana kadar mesaimizi bizden sonrasıyla ilgili faaliyetleri planlamak ve gerekli çalışmalarını tamamlamakla geçirdik.

Arzum ve ümidim, başlattığımız güzel işlerin yarım kalmaması; bu kurumların, bir bilim kurumu olarak, bilimsel ve mesleki liyakatten hiç taviz vermeden, idari ve akademik birimleriyle bir an önce yeniden yapılanmasını tamamlanmasıdır. Bundan kazançlı çıkacak, şüphesiz bizler, sizler, bilim hayatı ve ülkemiz olacaktır.

Bu duygularla, bizden sonra bayrağı taşıyacak değerli arkadaşlarıma bütün kalbimle başarılar diliyor, bütün birikimimiz ve gönlümüzle bundan sonra da onların yanlarında olacağımızı vurgulayarak, bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli arkadaşlarıma, çeşitli sebeplerle aramızda bulunamayan, telefonla, mesajla duygularını ifade eden değerli meslektaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Hoşça kalın !

Prof. Dr. Osman HORATA